

# Driekerkenviering St. Ursulaparochie

1<sup>e</sup> Zondag van de veertigdagentijd

26 februari 2023



**Voorgangers:** mgr. J. van den Hende en diaken M. Kerklaan

**Lector:** Anne de Kok

**Koor:** Adelbertkoor o.l.v. Ivo Bouwmans

**Organist:** Hans Meijer

## **Wat is heilig voor ons?**

In veel Afrikaanse landen dreigt een enorme hongersnood en in India gaan mensen gebukt onder extreme temperaturen boven de 50 graden. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn groot en raken verweven met de oorlog in Oekraïne en de dreigende tekorten aan energie en voedsel. Dit beeld heeft de uit Nigeria afkomstige Emeka Udemba proberen te vangen in dit hongerdoek. Hij stelt ons de vraag: wat kunnen wij doen om zorg te dragen voor onze aarde, voor de mensen? Wat is heilig voor ons?

Het hongerdoek is opgebouwd als een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels: politiek nieuws, informatie en feiten. Laag voor laag scheurt de kunstenaar deze fragmenten en componeert er iets nieuws uit. De wereldbol rust in twee paar handen in een grenzeloze roodachtige ruimte. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met onze wereld: is de aarde nog veilig in mensen handen of laten we haar vallen? De afbeelding op dit hongerdoek laat deze vraag open.

Emeka Udemba confronteert en daagt uit met dit hongerdoek. Hij zegt: "Ongebreidelde groei, gericht op de mens van het noordelijk halfrond en zijn consumptie, in plaats van op de hele schepping heeft ons in een crisis van ongekende omvang gebracht. Als we niet naar de natuur luisteren, springt het in ons gezicht". De inspiratie achter dit hongerdoek heeft raakvlakken met de ideeën van Paus Franciscus in zijn encycliek Laudate Si. De Paus maakt hierin duidelijk dat er geen scheiding gemaakt kan worden tussen gerechtigheid voor de schepping en gerechtigheid voor de armen, het hangt nauw samen.

### **HOOP.**

Uit het hongerdoek spreekt ook hoop. Tussen het veel verontrustende nieuws in de zichtbare krantenknipsels zijn er ook fragmenten die hoop geven: nieuw begin, aandacht voor de mens, verandering, kleur bekennen. De krantenknipsels kunnen voor ons het begin zijn van een gesprek over klimaatgerechtigheid en actie voor klimaatgerechtigheid. Om te komen tot een antwoord op de vraag: Wat is heilig voor ons?

Mens, wat is nog heilig voor jou?

Dit verhaal uit Genesis is een basis voor ons geloof: God heeft de wereld volmaakt geschapen, alles is goed. Alles is heilig. Als dat zo is, waarom is er dan verval en bederf? Waarom oorlog? Waarom honger en dorst? Waarom gebeurt er niets tegen de naderende klimaatcrisis? Het antwoord van het boek Genesis wordt bekrachtigd door de woorden van Paulus: De mens bracht de zonde in de wereld door naar zichzelf te luisteren in plaats van naar God. Daarmee deed de dood zijn intrede en kwam de volmaaktheid van de schepping in het geding.

Is dit een verhaal van duizenden jaar terug? Of is dit ook ons verhaal? Is dit niet wat nu gebeurt met onze wereld, in onze maatschappij, in de economie, het milieu? Horen wij niet hoe de aarde huilt? Wat zijn wij aan het doen? Hoe durf je mens, om je eigen woonplaats zo te vernietigen?

Paus Franciscus noemt in zijn encycliek 'Laudato SÍ' de wereld 'ons gemeenschappelijk huis'. Een huis dat vereist dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en goed zorg dragen voor haar. En uiteraard voor elkaar. We vinden deze inspiratie ook terug in het hongerdoek van dit jaar 'Wat is ons heilig?', gemaakt door de kunstenaar Emeka Udemba. Wat hebben we gedaan met ons huis? Is de klimaatcrisis geen wake up call voor ieder mens? Mens waar ben jij, wat doe jij, wie ben je?

## **Openingslied: Hier wordt een huis voor God gebouwd**

*t. H. Jongerius, m. J.B. Dykes*

Hier wordt een huis voor God gebouwd  
waar mensen samenkomen  
en waar Hij zelf aanwezig is  
om onder ons te wonen.

Hier wordt een boek opengelegd  
en klinken goede woorden  
van God die van de mensen houdt  
en die naar ons wil horen.

Hier wordt een tafel aangericht  
om Jezus te gedenken  
die voor ons leven en geluk  
zich weg heeft willen schenken.

Hier delen wij het levensbrood  
en worden nieuwe mensen:  
de aarde wordt een vredeshuis,  
vervuld van oude wensen.

### **Welkom en kruisteken.**

#### **Gebed om vergeving**

V Het lukt ons mensen niet om te doen wat van ons wordt gevraagd. Daarom vragen wij onszelf en anderen en God om ons te vergeven wat we verkeerd hebben gedaan.

Wij willen goedzijn voor anderen: luisteren, nabij zijn, helpen. Het lukt ons niet altijd en daarom zij er minder gelukkige mensen.

**A Heer, vergeef ons wat we fout hebben gedaan.**

V We willen doen wat van ons gevraagd wordt:  
Eerlijk, oprecht, op tijd. Maar ook dit lukt niet altijd,  
Zo wordt er door ons minder bereikt.

**A Heer, vergeef ons wat we fout hebben gedaan.**

V We zetten ons in voor de wereld:  
armen, zieken, vluchtelingen.  
We houden het niet vol en daardoor leggen we de last op de  
schouders van anderen.

**A Heer, vergeef ons wat we fout hebben gedaan.**

V. Vader, wij weten zo weinig wat het betekent mens te zijn;  
welke uitdaging dit inhoudt;  
Barmhartige God, zie ons aan in ontferming.  
Zie onze oprechte wil tot ommekeer naar u en naar elkaar.  
Maak ons mensen van vrede, liefde en gerechtigheid.  
We vragen het U in de naam van Jezus uw zoon en onze Heer.  
**Amen.**

## **Openingsgebed**

### **LITURGIE VAN HET WOORD**

#### **Eerste lezing uit het boek Genesis 2, 7 -9; 3, 1-7.**

In het begin boetseerde God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus; zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde God de Heer een tuin in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Van alle dieren die God de Heer gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: “Heeft God werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?” De vrouw zei tot de slang: “God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij sterven.” Maar de slang zei tot de vrouw: “Gij zult helemaal niet sterven, God weet dat uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad.” Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van.

Woord van de Heer.

**A: Wij danken God.**

## **Psalm 25-1**

Refrein: Naar U gaat mijn verlangen Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U

Zoudt Gij ooit mij te schande maken,  
neen, voor allen die op U wachten  
zijt Gij een goede en betrouwbare God.

Refrein: Naar U gaat mijn verlangen Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,  
Zet mij op het spoor van uw waarheid.  
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.

Refrein: Naar U gaat mijn verlangen Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,  
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,  
Eeuwige God, wij willen U zien.

Refrein: Naar U gaat mijn verlangen Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U

### **Tweede Lezing: Romeinen 5, 12 1-19.**

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Door één mens is de zonde van de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood voor alle mensen gekomen aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar de zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar een misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan die ene zonde. De rechtspraak die volgde op de ene misstap, liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd, betekende volledige kwijtschelding. Door toedoen van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus.

Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.

**Kort intermezzo.**

## **Evangelie Mt.4, 1-11**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: "Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen". Hij gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God". Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: "Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen." Jezus zei tot hem: "Er staat geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een hele hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken van de wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: "Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt." Toen zei Jezus hem: "Weg, satan; er staat geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.: Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen.

Woord van de Heer      **A:**              **Wij danken God.**

**Acclamatie:      GvL. 460.**

Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,  
Is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

**Overweging**



## **Geloofsbelijdenis: GvL 722.**

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;  
de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

## **Voorbede**

*Acclamatie:* Wees ons nabij, o Heer, wanneer wij roepen.

Hoor ons gebed, Heer, ontferm U.

## **Collecte.**

De collecte is bestemd voor het pastorale werk in  
onze geloofsgemeenschap en voor het onderhoud  
van ons kerkgebouw.

U kunt ook betalen door de QR-code te scannen.



Na de viering is er een deurcollecte voor de  
Vastenactie

# LITURGIE VAN DE TAFEL.

## **Prefatie.**

**Heilig: GvL 295** (Missa ad modum gregorianum)

Heilig, heilig, heilig de Heer,  
De God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge.

**Acclamatie: GvL 303**

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

**Onze Vader:** gezongen

## **Vredeswens**

**Lam Gods: GvL335** (Missa ad modum gregorianum)

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
Ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
Ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
Geef ons de vrede.

## **Communie.**

## **Lied: Jezus, diep in de woestijn**

*m. Wim ter Burg; t. Hanna Lam*

Jezus, diep in de woestijn,  
Eenzaam en vol vragen,  
voerde daar een zware strijd  
veertig lange dagen.

Stenen nam Hij niet voor brood,  
Hij is niet bezweken  
- ook al was de honger groot -  
voor zijn tegenspreker.

Alle rijkdom, alle macht  
lagen in zijn handen,  
als Hij maar een knieval bracht  
voor zijn tegenstander.

Jezus zei: Ik kniel niet neer,  
want er staat geschreven:  
Bid alleen tot God de Heer,  
dien Hem heel je leven.

Jezus, diep in de woestijn,  
veertig lange dagen,  
bleef het in de zware strijd  
met Gods woorden wagen.

### **Slotgebed.**

**Toevertrouwd. Jacques Verhees.**

*(over ons aller milieu van land, licht en lucht, van wolken en water.)*

Voordat wij, laatstgeborenen,  
ons over de aarde zorgen konden maken, bestond de aarde reeds  
met haar wijde vlakten en haar bergen,  
met haar vogels en vissen,  
met haar groene gewassen en met de dieren van het veld.

Dankbaar mogen wij beheren  
wat ons ooit werd toevertrouwd.  
Wij die uit de aarde werden opgeheven om mens te zijn,  
mogen op weg naar morgen behoeden  
wat ons gisteren in handen werd gegeven:  
aarde voor mensen  
die het brood van de aarde delen en haar maken tot een huis  
waar het goed wonen is voor groten en kleinen.

Wie dankbaar weet  
dat niet wij de aarde ontwierpen,  
zal trachten te verstaan  
waartoe ze ons ooit gegeven werd  
en hoe we haar mogen bewerken tot een wereld  
waar het ook morgen goed zal zijn  
om er met velen te wonen in elkaars vrede.

**Mededelingen** (zie ook de mededelingen op blz. 14)

**Zegen    Lied: Een Ierse zegen**

*t. & m. trad. Iers; vert. B&W; arr. naar James E. Moore*

Alle goeds allerwegen.  
Moge de wind je steunen in de rug.  
Moge het zonlicht vallen op je gezicht,  
de regen op wat je hebt geplant.  
En tot wij elkaar weer zien, tot wij elkaar weer zien  
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.  
En tot wij elkaar weer zien, tot wij elkaar weer zien  
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.

**Slotlied: GvL 651**

Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij hem zoekt naar onderkomen  
vindt eenmaal vrede als zijn brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om hem heen als vriend.  
En Hij verlost hem van het kwade,  
opdat hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen  
om hem tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen hem op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen vrees of onheil doet hem beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van dagen zal God geven,  
rust aan een koele waterbeek.

Hem zal de nacht niet overvallen  
zijn dagen houden eeuwig stand.  
Duizenden doden kunnen vallen  
hij blijft geschreven in Gods hand.  
God legt zijn schild en zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

## Mededelingen:

**Na de viering** is er een deurcollecte voor de Vastenactie.  
U kunt ook een bijdrage overmaken op de rekening van de Ursulaparochie: NL68 RABO 0309 9101 45  
t.n.v. RK Parochie St. Ursula o.v.v. Vastenactie

**Na de viering** zal u door de liturgiegroep van de Franciscus en Clara de eerste twee gebundelde meditatieve folders voor de vastenperiode worden uitgereikt.  
Zij hopen dat deze teksten mogen bijdragen aan een goede en bezinnende 40-dagen tijd.

### Schoonmaakactie

Na afloop van de viering en de koffie bent u uitgenodigd om mee te doen aan onze schoonmaakactie in de Vastentijd. U krijgt een knijper en vuilniszak om samen vuilnis rond de kerk op te rapen.  
Na een half uurtje kunt u de vuilniszak inleveren, waar het gewogen wordt. Op zondag 26 maart herhalen wij deze actie. Zo hopen we met elkaar Delft een beetje schoner te maken.  
De MOV.

Op **dinsdag 28 februari** organiseert de Antilliaanse gemeenschap een Vastenmeditatie in de Sacramentskerk. Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur.  
Thema: Wat zijn de plannen van God in ons leven?  
De volgende meditatie is op dinsdag 28 maart zelfde tijd en plaats.

**Zaterdag 4 maart** van 10.00 – 12.00 uur is het Open kerk in de Franciscus en Clarakerk met het Franciscaanse winkeltje, verkoop Nicaragua koffie , inleveren van oud papier en inzameling voor de voedselbank.

En van 13.00 tot 15.30 uur Inspiratiebijeenkomst 'San Damiano', verhalen over het leven van Franciscus van Assisi

Op **zondag 5 maart** is in de Adelbertkerk na de viering verkoop van brieven voor Amnesty International.

**In de veertigdagentijd** zijn er op **zaterdagavond** vieringen van woord en gebed, stilte en muziek in de dagkapel van de Franciscus en Clarakerk. De vieringen beginnen om 19.00 uur . U bent van harte welkom.

Op **woensdag 15 maart** 18.00 uur is de Solidariteitsmaaltijd van de Adelbert en de Franciscus en Clara in de tuinzaal van de pastorie in de Raamstraat. In de hal ligt een intekenlijst voor deze maaltijd.

De solidariteitsmaaltijd van de Sacrament, samen met de Wijkgemeente Immanuelkerk en Kerkelijk Centrum Delfgauw, is op **vrijdag 31 maart** in de Wipmolen . Aanvang 18.00 uur Kosten € 17,50 Aanmeldingsformulieren achter in de Sacramentskerk.

Zaterdag **18 maart** van 10.00 – 12.00 uur kunt u kleding en schoenen voor Sam's kledingactie inleveren bij alle 4 de kerken. Zie ook parochieblad pag. 11.

### **Beste zangers van onze parochie,**

Voor de vier-kerkenviering op 12 maart a.s. in de Maria van Jessekerk zouden wij van Deo Sacrum graag samen zingen met veel zangers uit alle vier de locaties, want samen zingen verbindt. We zingen de Johannes Paulus II Mis, bekend van de Wereldjongerendagen en daarnaast bekende Nederlandstalige gezangen uit de GvL.

Er staan twee repetities gepland, op donderdag 2 en 9 maart. Inloop om 20:15 uur (met koffie). De repetities beginnen om 20:30 uur en eindigen om 21:15 uur. De ingang van de Koorzolder van Deo Sacrum is aan de Oude Langendijk, hoek Jozefstraat.

We hopen op veel zangers om zo een mooi parochiekoor te vormen. In gezamenlijkheid de viering ondersteunen is waar het bij een vier-kerkenviering immers om gaat!

Aanmelden kan bij Johan Herrenberg [herrenberg@gmail.com](mailto:herrenberg@gmail.com)



Parochie  
Sint Ursula

**Adelbert**  
Delft