

Vastentijd 2021

De vastentijd: de voorbereidingstijd voor Pasen. Een tijd van bezinning. Juist in deze ingewikkelde tijd, een mooie periode om als gezin te beleven. Jezus nodigt ons uit om met hem mee op weg te gaan. Op weg naar Jeruzalem, op weg naar Pasen: het feest van de verrijzenis. Vanaf as-woensdag, vasten over de hele wereld Christenen, om zich te richten op God, die al je verlangens wil beantwoorden. Dit helpt om het Paasfeest straks voluit te kunnen vieren.



Vasten – Bidden – Solidariteit

Wie zich uitgedaagd voelt om deze periode als gezin mee te beleven, is van harte uitgenodigd! Een mooie manier om het vasten vorm te geven, en ook voor de kinderen overzichtelijk te houden, is om samen elke week een product te kiezen wat je laat staan. Dit kan de ene week bijvoorbeeld hagelslag zijn, de volgende week vlees en de week daarna frisdrank. Kies samen iets en probeer dat een week vol te houden. Wat je niet gebruikt, kan je in de verschillende katholieke kerken inleveren in de manden die daar staan: de producten worden naar de voedselbank gebracht. Wist je dat kinderen 40% van de mensen zijn, die geholpen wordt door de voedselbanken? Zo geven jullie anderen juist in deze tijd iets extra's!

Bidden – Bezinning

In de Delftse Katholieke Kerken is voor wie dat leuk vindt een boekje op te halen, van het project Levensweg: met voor elke dag een verhaal of opdracht om in deze tijd een moment samen te markeren. Dat kan variëren van het lezen van een bijbeltekst, een kleurplaat tot het maken van een wandeling. Je bent van harte uitgenodigd om een boekje te komen ophalen tijdens de kerkopenstelling. Het is een speelse manier om deze tijd samen te beleven. Grijp je onverhoopt mis? Laat het de kinderwoorddienstgroep dan even weten via een berichtje naar 06-41393857.



Daarnaast bouwen we samen aan een vastentafel. Elke week zal er afhankelijk van de lezing een nieuwe onderdeel op verschijnen. Zo werken we samen toe naar Pasen. Je bent van harte welkom om mee te bouwen: we beginnen met zand voor de woestijn! Je kan je aanmelden voor de mailinglist die naast de tafel ligt in de kerk.

Voor de ouders

Tot slot nog een kijktip voor de ouders speciaal in deze tijd: de film Fireproof. Als je op internet zoekt op "The Love Dare" zijn 40 opdrachtjes te vinden die jullie zouden kunnen gebruiken om juist in deze tijd de liefde centraal te stellen.

Openingstijden

Adelbertkerk: Zondag na de viering van 11:15, Woensdag na de viering van 9:30
Franciscus&Clarakerk: Zondag na de viering van 9:15 tot 11:00, Dinsdag van 10:00 tot 12:00.
Maria van Jessekerk: Donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag van 12:00 tot 17:00
Sacramentskerk: Zondag na de viering van 9:15