

40 dagentijd

In de kerkruimte hangt het hongerdoek. In de veertigdagentijd lezen we de teksten bij het hongerdoek stap voor stap, ter voorbereiding op het Paasfeest.



We hebben gekozen voor het hongerdoek “Bijbelse vrouwen” uit 1990 van de Indiase artieste Lucy D’Souza. Zij liet zich voor dit hongerdoek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. Het zijn telkens verhalen van vrouwen die zich inzetten voor een betere samenleving, voor het Rijk Gods op deze wereld.

Iedere zondag begint de viering met een toelichting op een tafereel van het doek.

Derde zondag

10 Woorden ons gegeven

“In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen”



Tegen de donkere achtergrond van dreigend gevaar brengen twee vroedvrouwen licht en warmte bij een vrouw met haar pasgeboren kind. Het zijn Sifra en Pua.

(Exodus 1, 15-21)

Zij waren twee vroedvrouwen uit Egypte in de tijd dat de Israëlieten slaven waren van het Egyptische volk. De farao vond dat het volk van Israël te groot werd. Daarom gaf hij aan deze twee vroedvrouwen het bevel om alle Israëlitische jongetjes die geboren werden, te doden. De vrouwen geloofden echter in de God van Israël en ze wisten dat het niet de wil van God niet kon zijn om zoveel jongetjes te doden. ‘Gij zult niet doden’, had Hij immers gezegd. Met gevaar voor eigen leven hielpen zij iedere moeder, Israëliet of Egyptenaar, bij de bevalling en ze brachten ieder kindje levend ter wereld.

Vierde zondag

Terugkeren



“Laten allen onder u die tot het volk des Heren behoren onder de hoede van de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem”

Ruth was een Moabitische (te herkennen aan de zwarte huid). Als haar schoonmoeder – na de dood van haar zoon - terugkeert naar haar eigen land, volgt Ruth haar. Daarbij omarmt ze de God van haar schoonmoeder, als haar eigen God.

In het nieuwe land leest ze aren op de akkers om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze ontmoet landeigenaar Boaz en trouwt met hem. Ruth en Boaz krijgen een zoon Obed, de grootvader van koning David.

Dankzij Ruth’s solidariteit is er hoop en toekomst ontstaan.

Goede Week

In verband met de coronamaatregelen op dit moment, heeft het pastorale team voorgesteld om de Goede Week anders is te richten dan oorspronkelijk het plan was.

Het rooster van de Goede Week dat in het parochieblad staat gepubliceerd, vervalt dus.

De komende week vergaderen de verschillende werkgroepen over de invulling van het nieuwe plan. Zodra de gegevens daarvan bekend zijn, krijgt u dat via een Nieuwsbulletin te weten.

Boeteviering.

Na veel overleg heeft het pastorale team besloten deze niet door te laten gaan. Het hoogtepunt van de viering ligt in de handoplegging die in de traditionele vorm geen doorgang kan vinden. De priesters zijn uiteraard wel bereid om in de Goede Week beschikbaar te zijn voor het Sacrament van Boete en verzoening. In de Adelbertkerk zal de pastoor na de wekelijkse eucharistieviering op woensdagochtend voor de persoonlijke biecht aanwezig zijn van 10 tot 11 uur.

Vergeet de Vastenactie niet

In het parochieblad van februari, blz. 11, vindt u daar uitgebreide informatie over.

Op zondag 21 maart zal in de Adelbertkerk na de viering een deurcollecte voor de Vastenactie worden gehouden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op deze rekening van de Ursulaparochie: NL68 RABO 0309 9101 45 t.n.v. RK Parochie Sint Ursula o.v.v. Vastenactie.

Pastor Melchior Kerklaan geopereerd

Zoals sommigen van u wisten moest diaken Kerklaan een heupoperatie ondergaan. Dat is afgelopen maandag gebeurd en op dit moment is hij weer ontslagen uit het ziekenhuis. Dit betekent dat hij een begin heeft gemaakt aan zijn periode van herstel, die vermoedelijk 2 tot 3 maanden zal duren. Hij maakt het naar omstandigheden goed maar we zullen hem in de komende periode moeten missen. Het pastorale team probeert zoveel mogelijk in te springen en ook een aantal van onze vaste vervangers zullen ons in deze periode bij staan, waarvoor we hen dankbaar zijn.

Pastoor Verbakel

Als u een wenskaart naar Melchior Kerklaan wil sturen dan kunt u deze meebrengen naar een viering en dan afgeven, zelf brengen of laten bezorgen op de pastorie. Er zal dan gezorgd worden dat het op de juiste plek komt. Zie voor adressering hieronder.

Verjaardagen.

Denkt u ook nog aan de verjaardagen van pastor Eli Stok op 18 maart en pater Dries van de Akker op 4 april. U kunt tot 14 maart uw kaart nog inleveren of insturen naar het secretariaat. Er zal dan gezorgd worden dat alle kaarten voor betrokkene 'tegelijk op de juiste tijd' op de juiste plek komen. U begrijpt dat we dit voor de betreffende personen 'geheim' willen houden! Het moet een echte verrassing worden!

Het adres waar de kaarten naar toe moeten

Aan (naam pastor)

p/a Pastorie Adelbertkerk

Apolloweg 2

2624 MV Delft