

'21

**week
van
gebed**
voor eenheid

17 t/m 24 januari

#blijfinmijnliefde



weekvan
gebed.nl

**Oecumenische viering
Sacramentsgemeenschap en
Protestantse Wijkgemeente Immanuël
Delft, 17 januari 2021**

Mededelingen

Aansteken van de oecumenische kaars aan de Paaskaars

Openingslied: Here Jezus om uw woord. LB 314/ GvL 612

Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen, tot de hemel door mag dringen.

Begroeting door Mevrouw Joke Sneep

V.: de genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de eenheid met de H. Geest zij met u allen.

Allen: en ook met u.

V.: Broeders en zusters in Christus, de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen is dit jaar voorbereid door de zusters van de kloostergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland.

Zij kozen als thema:

'Blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen'.

Gods grote verlangen is verwoord door Jezus: dat wij tot hem komen en in Hem blijven. Onvermoeibaar wacht Hij op ons. Hij hoopt dat wij, één met hem in liefde, vruchten zullen dragen die leven brengen. Maar omdat 'de anderen' vaak zo anders zijn,

kunnen we geneigd zijn ons terug te trekken in onszelf en alleen te zien wat ons scheidt. Laten we dan luisteren naar hoe Christus ons oproept in zijn liefde te blijven en daardoor vrucht te dragen.

V.: laten wij in vrede bidden:

Allen: Heer van de wijngaard,
die vol liefde voor ons zorgt,
U roept ons op om de schoonheid te zien
van elke rank die aan de wijnstok groeit,
de schoonheid in ieder mens.

V.: Toch kunnen de verschillen in anderen ons bang maken;
dan trekken we ons terug, laten wij ons vertrouwen op U los,
en worden wij vijandig.

Allen: Kom, en richt ons hart weer op U.
Laat ons leven uit uw vergeving,
zodat wij samen kunnen zijn en uw naam prijzen.

Glorialied: Ere zij aan God de Vader. LB 705

Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon.
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der engelen, ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken; aarde en hemel loof uw werk!
Halleluja, halleluja, loof de koning, heel zijn kerk!
Halleluja, lof, aanbidding, brengen engelen, _ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Lezing: Genesis 12, 1 – 4

De Heer zei tegen Abraham: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land wat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij’.

Lied: Jezus roept hier mensen samen. LB.975 coupl. 1,2,3

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam, redde van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen standen – Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn.

Lezing: Joh. 1 vers 35 – 39

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen zei hij: ‘Daar is het lam van God’. De twee leerlingen hoorde wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus, draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden zei hij : ‘Wat zoeken jullie? ‘

‘Rabbi’, zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’) waar logeert U? ‘

Hij zei: ‘kom maar mee, dan zul je het zien’. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.

Lezing: Joh.15, 9 -17

En Jezus zei: Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet, vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Acclamatie: U komt de lof toe.

U komt de lof toe, U het gezang.

U alle glorie, o Vader, o Zoon, O heilige Geest.

In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis van Nicea. Door allen.

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader,
door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel
en vlees is geworden door de heilige Geest,
uit de maagd Maria en mens is geworden,
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen.
En in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt. Amen.

Voorbeden

Acclamatie tussen de voorbeden:

ALLEN: *Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.*

Onze Vader:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden.
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid. Amen.

Vredegroet

Lied: Vrede zij U.

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, de vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Zegen en zending.

Slotlied: Vervuld van uw zegen. LB. 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

*Aan het eind van de dienst, maar ook via de livestream is er een
mogelijkheid voor een collecte bestemd voor onze eigen gemeenschap,
die wij van harte bij u aanbevelen.*

Raad van Kerken zet zich al jaren in voor:

- voor de bestrijding van armoede in Nederland
 - voor een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in Nederland
 - voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten
- Wij geloven in samen. En in een gezamenlijke inzet. In vertrouwen op God.

De gezamenlijke kerken werken binnen de Raad van Kerken jaarlijks aan tientallen projecten. Zo maken ze zich samen sterk voor een levendig getuigenis.

Saamhorigheid Wij geloven in saamhorigheid. We zien het leven als een pelgrimstocht. Je loopt wel eens een stukje alleen. Maar je bent nooit aan je lot overgelaten. We voelen ons betrokken op elkaar. We lopen graag samen op met een ander. Om te luisteren. Om soms even bij de hand te pakken. Om te ondersteunen. Om al dat werk mogelijk te maken hebben we uw bijdrage nodig. Zodat mensen in Nederland op weg worden geholpen, als ze moeilijk de weg kunnen vinden in de samenleving. Want we willen niet dat er iemand tussen wal en schip valt. Daarom overleggen de kerken over het beleid rond bijvoorbeeld armoede en vluchtelingen.

De Raad van Kerken in Nederland is het orgaan waarin zeventien kerken officieel samenwerken. De lidkerken vaardigen hun mensen af en samen zetten zij een kerkelijke lijn uit.

Collecte voor de Raad van Kerken in Nederland

NL 09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. St. vrienden v.d. Raad v. Kerken te Amersfoort.

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de Raad van Kerken de samenwerking uitbouwt en u geeft de kerken een gezamenlijk gezicht richting overheid en samenleving.

Deze dienst werd voorbereid door een werkgroep
van de Wijkgemeente Immanuël en
de Sacramentsgemeenschap

We danken mevr. Joke Sneep
en de cantorij o.l.v. Sonja Nowee



Sacramentskerk
Delft

Diensten in de week van de eenheid in Delft

DATUM	LOCATIE	KERK/(WIJK)GEMEENTE
Zondag 17 jan 9.15 uur	Sacramentskerk Nassaulaan 2, Delft	- RK Sacramentskerk - PGD Immanuel
Maandag 18 jan 19.30 uur	Marcuskerk Roland Holstlaan 755	- PGD Vierhoven - PGD Mattheus - RK Adelbert
Dinsdag 19 jan 19.30 uur	Hofkerk Cort. V.d. Lindenstr. 1	- RK Raamstraat - PGD Hof van Delft - ABC Kerk Delft
Woensdag 20 jan 19.30 uur	Bethlehemkerk Floresstraat 2	- Vrijzinnig delft - PGD Binnenst-Vrijenb. - Oud-Katholieke Kerk - Evang. Lutherse Gem. - PGD Maranatha
Donderdag 21 jan 19.30 uur	Zuiderkerk Achterom 46, Delft	- Ev. Gem. Morgenstond - Vergadering van Gelovigen
Vrijdag 22 jan 19.30 uur	Het Boek Sandinoweg 151	Chr. Geref. Kerk Geref. Kerk Vrijgem.
Zaterdag 23 jan 19.30 uur	Nieuwe Kerk Markt 80	Engelstalig: ICF Delft Redeemer Int. Church RCCG Mount Zion Full Mission Gospel church
Zondag 24 jan 18.30 uur	Maria van Jessekerk Burgwal 20, Delft	Raad van Kerken Delft slotviering